

OMDAT KINDEREN DE TOEKOMST ZIJN....

Nieuwsbrief december 2009



Stichting Namasté India
Chr.Kannemansstr. 16
5246 AM Rosmalen,
073 - 641 47 54

info@namaste-india.nl
www.namaste-india.nl

Rabobank nr: 1754 11 042
postbank giro nr: 9641899

Beste donateurs en belangstellenden,

In oktober 2009 hebben Maria en Herman van Heist namens Namasté India (maar voor eigen rekening) een bezoek gebracht aan de projecten die in de afgelopen twee jaar door Namasté India financieel ondersteund zijn. Het bezoek is voor de projectmedewerkers én de inwoners van de betrokken dorpen zeer inspirerend geweest. In deze nieuwsbrief geven we een korte impressie van deze 'inspectiereis'.

Als je op een van de vliegvelden in India arriveert wordt je ontvangen met de tekst "**Welcome to Incredible India**". De samenvatting van het reisverslag van Herman en Maria geeft aan deze welkomstin een heel concrete invulling: "Twee ervaringen springen er in de reis naar de projecten bovenuit:

De dankbaarheid van velen voor de hulp die ze kregen. Het is duidelijk dat hierdoor vele levens zijn veranderd en verbeterd. Grote dank dus aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Daarnaast de schrijnende armoede van de dorpsbewoners, bijna vergeten, ver weg van de grote steden, hebben zij moeite om te overleven. Ze zijn vaak afhankelijk van de landbouw, ze leven van de opbrengst van het land wat nu onmogelijk is wegens het gebrek aan regen in de afgelopen zomer. Pas in juni 2010 zal het weer gaan regenen tijdens de moesson, dat is nog ver weg."

Enkele korte impressies uit hun reisverslag:

Al jaren financiert SNI 2 metselcursussen per jaar. Jonge mannen verblijven 5 maanden intern in Tindini waar ze opgeleid worden tot metselaar zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en een goed inkomen kunnen verwerven.

De kosten van de opleiding inclusief voeding en huisvesting bedragen € 155 per persoon per cursus.

"We hebben de jongens in actie gezien, ze metselden diverse bouwwerken en bepleisterden muren. 68 opgeleide metselaars kwamen van heinde en ver terug om over hun ervaringen te vertellen. Voor velen was de opleiding het begin van belangrijke veranderingen in hun leven. Men sprak ook met elkaar over de mogelijkheden om samen een bouwwerk aan te nemen, bv nieuwe dorpsposten die door het bisdom worden gebouwd." Diezelfde avond heeft Fr. Sibi met de metselaars een comité samengesteld om te kijken naar de mogelijkheden voor het oprichten van een COOPERATIEF aannemersbedrijf. Ook werd de vraag gesteld of Namasté India zou kunnen helpen met de aanschaf van steiger materiaal? Iemand suggereerde als bedrijfsnaam "Constructor Namasté India". Tijdens de laatste vergadering van het bestuur van Namasté is inmiddels besloten om een budget van € 300,= hiervoor beschikbaar te stellen.



In een ander dorp, Pondi, werd een groot waterreservoir annex vijver bezocht, recent met hulp van Namasté India aangelegd. Doel is irrigatie van de akkers om een tweede oogst mogelijk te maken, daarnaast zijn er inmiddels 3.000 vissen uitgezet. Volgend jaar kan er gevestigd worden, voor de verkoop en voor eigen gebruik, tegelijkertijd zal de visstand op peil blijven in de komende jaren. Er zijn in hetzelfde dorp voor de boeren in de regio 10 irrigatiepompen aangeschaft, een comité van 4 personen regelt het gebruik, het onderhoud en de financiën. Wie een pomp gebruikt moet 25 roepee per uur betalen, dat geld gaat naar de bank en wordt gebruikt voor reparaties of voor het kopen van een nieuwe pomp.

Van het comité gaat steeds een persoon met de pomp mee om toe te zien op een correct gebruik.

Maria en Herman sluiten hun reisverslag als volgt af: "Wij zijn blij dat we deze reis mochten maken. We ontmoetten heel veel prachtige mensen, beleefden mooie momenten maar ook moeilijke, in de villages stonden we met lege handen. We zijn opnieuw gemotiveerd om door te gaan met het werk van Stichting Namasté India."

Wij hopen de vrienden en donateurs van Namasté India met dit verslag te kunnen overtuigen dat elke euro goed aankomt bij de projecten. Ook in 2010 hopen we weer op jullie steun te mogen rekenen. Wie een fotoverslag van de projecten wil bekijken kan op onze website terecht. Tot slot wensen wij eenieder Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2010.

Het Bestuur van de Stichting Namasté India:

Karel Müller, Maria van Heist en Ton van den Bersselaar